

Think global, act local

door NICO HAASBROEK

Als je *Argus* leest en je gaat op zoek naar mijn gebied, dan is dat de stad Rommeldam, maar in het bijzonder Rotterdam-West. De plek waar ik woon. Als de journalistieke rat *Argus* deed ik onderzoek in mijn buurt en schreef daarover het onlangs verschenen boek *De Middellandman*.

Het meest opmerkelijk was te ontdekken dat veel meer mensen dan ik dacht wel zo'n beetje klaar zijn met de oude politiek en economie, en daarom hebben besloten het heft in eigen hand te nemen. Iets wat ook de Haagse politici en de traditionele media nog onvoldoende in de gaten hebben.

Over de hele wereld zijn gaandeweg ontzettend veel mensen van twee opvattingen doordrongen: de toekomst loopt gevaar en daarom moeten we ons gedrag veranderen en niet terugdeinzen voor radicale maatregelen. En: omdat de kloof tussen rijk en arm alleen maar groter wordt, moeten we op zoek naar een nieuwe economie.

Eerst schudde David Van Reybrouck ons wakker met zijn pamflet *Tegen verkiezingen*, waarin hij alternatieven schetst ter bestrijding van de representatieve democratie. Dit najaar trokken andere critici aan de bel. In *Wat op het spel* staat verzucht de historicus Philipp Blom: 'De mensheid vreet door, gevangen in haar eeuwigdurend heden.' Blom noemt zichzelf een vrolijke pessimist en hij roept ons op om een nieuw verhaal te maken. Verder vindt hij dat de markt voor de maatschappij moet gaan werken in plaats van andersom. Oxfordonderzoeker Kate Raworth schreef het boek *Doughnut Economics*. Ze bepleit de transitie van oud naar nieuw economisch denken. In haar



donut-model formuleert ze elf basisvoorzieningen waarop ieder mens recht heeft, plus de vervanging van de industriële door een circulaire vorm van economie. Raworth vindt dat de neoklassieke economische theorie nog te veel het onderwijs domineert.

Ik ben al een dagje ouder, maar ik leef in het heden en de toekomst doet me meer dan het verleden. Blom, Van Reybrouck en Raworth inspireren mij en ik probeer de oproep van Blom te beantwoorden om aan een nieuw verhaal te werken. In 2018 ga ik namens de burgerbeweging Wij Delfshaven meedoen aan de verkiezingen in mijn wijk (qua aantal inwoners zo groot als Gouda). Met tientallen buurtbewoners zijn we bezig een toekomstvisie te ontwikkelen. We verdiepen ons serieus in de onderkant van onze woonomgeving, we ontvangen en helpen vluchtelingen, we ontwikkelen initiatieven die inkomsten voor Middelland genereren, we zijn actief met publiek vastgoed en wat dies meer zij. Pas nu pas ik de slogan *Think global, act local* echt letterlijk toe en dat bevalt uitstekend.

Als ik iets niet mis, dan is het de coalitiepolitiek van Rutte, Buma & Pechtold of het rechtse lokale gehakketak van Leefbaar, PVV en Denk; dan zijn het de mainstream media en de incest van de publieke omroep; dan zijn het de marketingtypes die overal rondfladderen en de schijncommunicatie via het internet. Ik heb steeds minder met hebzucht en lach iedereen die daar wel op uit is vierkant in zijn of haar gezicht uit. Ik combineer het actieve bewonerschap met de heerlijke wereld van het boek.